



NUUTS SJUMMERT



PAROCHIE-BLAD

„ST. REMIGIUS”

3 OKTOBER 2025
61^e jaargang no. 34

4 OKTOBER, WERELDDIERENDAG.



Op zondag 5 oktober, Werelddierendag, zijn alle huisdieren en gezelschapsdieren om 12.30 uur welkom voor een speciale dierenzegening in de manege aan de Waterkuilsweg in Schimmert. Kapelaan Stefan Musanai s.m.m., zal de zegening verzorgen.

In Schimmert wordt ook dit jaar weer een eeuwenoude traditie opnieuw tot leven gebracht. Sinds 1461 eren de inwoners de heilige Franciscus. Franciscus, bekend om zijn spiritueel radicalisme, zijn liefde voor de natuur, zijn zorg voor de armen en zijn streven naar vrede, blijft ook vandaag de dag een inspirerend voorbeeld. Franciscus van Assisi wordt namelijk gezien als de beschermheilige van de huisdieren, en dit is een mooie gelegenheid om je trouwe viervoeter of gevederde vriend te laten zegenen. De zegening is niet alleen een bijzondere ervaring voor de dieren, maar ook voor hun baasjes. Velen hopen dat hun huisdieren na de zegening extra beschermd zijn.

KERKDIENSTEN van 4 tot en met 12 oktober 2025.

Zaterdag 4 oktober: Zaterdag in week 26 door het jaar.

H. Franciscus van Assisi.

11.00 uur: Uitvaartdienst voor pater Peter Denneman s.m.m. gevolgd door de begrafenis op het kloosterkerkhof aan Op de Bies.

19.00 uur: H. Mis.

Zondag 5 oktober: Zevenentwintigste zondag door het jaar.

11.00 uur: H. Mis, opgeluisterd door het Gemengd Kerkelijk Zangkoor Sint Remigius met aansluitend hulding van de jubilarissen.
Intenties: Antoon en Nicolette van Geffen-Joosten;
Jo Smeets (zeswekendienst); Sef Speetgens en zoon Hub Speetgens en familieleden (gest. jaardienst); Jean Steijns (jaardienst); Gerrie Loozen (jaardienst); overleden ouders Speetjens-Moonen en overleden ouders Hennekens-van Bergen (jaardienst); Clé en Maria Souren-Vaessen (jaardienst); Hub Kubben (jaardienst); voor de levende en overleden leden van het Gemengd Kerkelijk Zangkoor Sint Remigius, in het bijzonder voor Mieke Stassen en Coby de Kleine.

12.30 uur: Dierenzegening in de manege aan de Waterkuilsweg.

Maandag 6 oktober: maandag in week 27 door het jaar.

08.00 uur: H. Mis.

Dinsdag 7 oktober: Dinsdag in week 27 door het jaar.

H. Maagd Maria van de Rozenkrans.

Geen H. Mis.

Woensdag 8 oktober: Woensdag in week 27 door het jaar.

08.00 uur: H. Mis.

Donderdag 9 oktober: Donderdag in week 27 door het jaar.

HH Dionysius, bisschop en gezellen, martelaren.

09.30 uur: H. Mis.

Vrijdag 10 oktober: Vrijdag in week 27 door het jaar

Onze Lieve Vrouw, Sterre der Zee.

Geen H. Mis.

Zaterdag 11 oktober: Zaterdag in week 27 door het jaar.

H. Johannes XXIII, paus.

19.00 uur: H. Mis.

Intenties: Bertha Heiligers-Knops; Lei Goossens (gest. jaardienst).

Zondag 12 oktober: Achtentwintigste zondag door het jaar.

11.00 uur: H. Mis.

Intenties: Hein en Agnes Staszewski (gest. jaardienst);

Mieke Stassen-Houkes en Eduard Stassen; Jo Vankan; Odiel Schneiders-Provaas; Anneke de Veen-Pruppers (verjaardag) en voor Cor, Huub, Jeanneke en Wilma.

Weekdienst: van 5 t/m 11 oktober 2025: kapelaan Sintus Depa s.m.m..

LECTOREN.

Zaterdag 4 okt. 19.00 uur: mevr. P. Schonewille.
Zondag 5 okt. 11.00 uur: mevr. M. Zeegers.

COLLECTANTEN.

Zaterdag 4 okt. 19.00 uur: dhr. E. Hennekens.
Zondag 5 okt. 11.00 uur: dhrn. F. Soons en Ch. Leenders.

MISDIENAARS / ACOLIETEN.

Zaterdag 4 okt. 19.00 uur: Sander Okkersen.
Zondag 5 okt. 11.00 uur: Acolieten.
Maandag 6 okt. 08.00 uur: Lotte Ströckens en Boaz Girgolas
Woensdag 8 okt. 08.00 uur: Cédric Hoeberigs.

LITURGIE VAN HET WEEKEND.



Trouw blijven aan het geloof.

Soms kan het ons overkomen dat we het gevoel hebben dat ons geloof tekortschiet. Zodanig zelfs dat de neiging bij ons opkomt het maar op te geven. Juist in zo'n situatie is het zaak ons hart open te stellen voor de Heer en te luisteren naar wat Hij ons wil zeggen. Want nadat we het geloof in Jezus Christus hebben aangenomen, is het zaak standvastig te blijven, waardoor ons geloof door loutering verstevigd en verdiept wordt. Het is zaak

het verlangen naar God in onszelf steeds aan te wakkeren, erop vertrouwend dat de Heer ons op die weg tegemoet zal komen.

IN MEMORIAM:

Roos Welters-Knols

Geboren: 26 januari 1927 in Schimmert. Overleden: 26 september 2025 in Nuth in de leeftijd van 98 jaren.

Weduwe van Nic Klinkeberg.

Weduwe van Leo Welters.

Na haar afscheidsviering in de Sint Remigiuskerk van Schimmert op 2 oktober 2025 is zij gecremeerd in het crematorium Nedermaas in Geleen

Moge God haar nu geven Licht, Rust en Vrede.

GEDOOPT:

Cas Braeken

Geboren: 15 april 2025 en gedoopt: 24 augustus 2025.

Zijn ouders zijn: Arjen Braeken en Caroline Braeken-Schijns.

Zij wonen: Klein Haasdal 59 in Schimmert.

SINT FRANCISCUS WERELDDIERENDAG.



Kom je ook op zondag 5 oktober?

De jaarlijkse dierenzegening bij LRV en PC Schimmert. Ter ere van wereld-dierendag en voor een jaarlijkse portie welzijnsgeluk voor jouw huisdier!

Op ons mooie terrein aan de Waterkuilsweg is er, onder het genot van een kopje koffie/warme chocomel en een stukje vlaai (vrije gift) de zegening van paarden en andere

huisdieren.

Kom met je huisdier(en) en geniet van de sfeer en het traditionele schouwspel onder dit gezellig samenzijn.

Ons terrein is geopend vanaf 12:00 uur.

De zegening start om circa 12:30 uur.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur LRV & PC Schimmert.

GEMENGD KERKELIJK ZANGKOOR ST. REMIGIUS SCHIMMERT.



A.s. zondag 5 oktober zal bij gelegenheid van het feest van Sint Remigius de hoogmis van 11.00 u. worden opgeluisterd door ons koor. Aansluitend aan deze mis zullen zoals gebruikelijk onze jubilarissen worden gehuldigd, te weten: José Steijns 40 jaar lid, Paul Lemmens 40 jaar dirigent van ons koor, Nathalie Koumans 50 jaar lid

en Pierre Visschers 60 jaar koorzanger. Na de mis is er gelegenheid om de jubilarissen te feliciteren.

Aansluitend is er voor de leden, ereleden en genodigden een gezellig samenzijn in 't Gemeinsjapshoes.

PROGRAMMA ZIJACTIEF.

14 oktober: Filmavond, 20.00 uur in het gemeenschapshuis.

31 oktober: gemeenschapshuis Schimmert. Dag voor de Alleengaanden. Aanvang 9.30 uur. Afsluiting: 16.00 uur.

Programma: zie onlangs verschenen nieuwsbrief.

Kosten: Leden € 30,-; niet leden € 35,-. Aanmelden: vóór 6 oktober.

Rechtstreeks bij ZijActief Roermond, zie ledenbrief of website www.zijactief limburg.nl of bij Renee Burgers 06-52136235 (aangemeld bij Renee dan bedrag overmaken naar ZijActief Schimmert NL57 RABO 0146 4076 28).

Donderdag 13 november: Algemene ledenvergadering in Heythuysen, Tijd: 9.30-16.30 uur. Kosten € 18,50 p.p. (incl. lunch). Programma zie nieuwsbrief. Aanmelden vóór 31 oktober. Bij ZijActief Roermond of bij Renee Burgers (zie hierboven).

GEVONDEN-VERLOREN VOORWERPEN: in Klein Haasdal is Jannemieke e.e.a. verloren.

“Jannemieke 6-9 t/m 3-3- 26” staat op een kaart geschreven. Vertel me wat je verloren bent, dan kun je het komen afhalen. Bel 06 83697847

HVS DIALEKPROJEK: Opkamer = hoger gelegen achterkamer bijv. boven de kelder. *Sjpin* = ? (3 betekenissen) R: ☎4042200.

Pastorie:	☎ 045-4041227.
Pastoor G. Dölle:	☎ 045-4051273; E: pastoor@h-clemens.nl .
Kapelaan Stefan:	☎ 0639431473; E: stefanmusanai@gmail.com .
Kapelaan Charles:	☎ 0639431465; E: ch.leta@montfortanen.nl .
Kapelaan Sintus:	☎ 0641313602; E: s.depa@montfortanen.nl .
Koster:	☎ 045-4041530.
Redactie Nuuts:	E: parochieblad@st-remigius.nl .
Parochiecomité:	E: secretaris@st-remigius.nl
Website:	www.st-remigius.nl .
Parochieblad:	IBAN: NL29 RABO 0146 4121 09.
Kerkbijdrage:	IBAN: NL42 RABO 0146 4006 23.
Misstipendia:	IBAN: NL50 RABO 0146 4011 58.
Giften en diversen:	IBAN: NL52 RABO 0146 4053 90.
Kerststallendorp Schimmert:	IBAN: NL23 RABO 0300 3792 50.

Op maandag en woensdag van 10.00 tot 12.00 uur is de pastorie bereikbaar voor het opgeven van misintenties, berichten en vragen. “Nuuts oet Sjummert” is een uitgave van de parochie Sint Remigius te Schimmert ©.

Instrument

Heer, maak mij een instrument van Uw vrede.

Laat mij liefde brengen waar haat heerst,

laat mij vergeven wie mij beledigde,

laat mij verzoenen wie in onmin leven,

laat mij geloof brengen aan wie twijfelt,

laat mij waarheid brengen aan wie dwaalt,

laat mij hoop brengen aan wie wanhoopt,

laat mij licht brengen aan wie in duisternis is,

laat mij vreugde brengen aan wie bedroefd zijn.

Laat mij niet zoeken gestroost te worden,

maar te troosten,

niet begrepen te worden, maar te begrijpen,

niet bemind te worden, maar te beminnen.

Want het is toch door te geven, dat men ontvangt

door te verliezen, dat men vindt

door te vergeven, dat men vergiffenis ervaart

door te sterven, dat men verrijst tot het eeuwige leven..

(Franciscus van Assisi)

♥ Amen. ♥

